

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ

DELİCE DOĞAN OBASI

27.08.2012 PAZARTESİ

Büyük bir heyecanla Bolat Otel'e geldik.

Saat 11.00 gibi kayıtlarımızı yaptırdıktan sonra eşyalarımızı otele bıraktık. Kayıt masasında bizi ilk olarak Mustafa Önder Hocamız karşıladı ve bize doğa eğitimi projesi hakkında bilgi verdi. Daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Entomoloji ve Koruma Anabilim Dalı proje uzmanı Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal'la tanıştık.

Saat 12.30 da yemeğimizi yemek üzere restorana hareket ettik. Güzel bir yemek ve sohbetin ardından Isparta Meteoroloji İstasyonuna gittik.

Orada bizi Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Aksu karşıladı. Burada bizlere havanın sıcaklığı, hava tahminlerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgiler verdi. Bir meteoroloji balonunu hazırlayarak onu havaya bıraktık. Hüseyin Hocamız, meteorolojide kullanılan helyograf, termometre vb hakkında bilgiler verdi. Toplu bir fotoğraf çektirdik. Daha sonra Gökçay Mesire alanına geldik. Burada Yasin Hoca ile birlikte bir tanışma etkinliği yaptık. Herkes isminin ilk harfiyle başlayan doğayla ilgili bir kelime buldu. Daha sonra sırasıyla herkes sıfatını ve adını söyleyerek birbirimizin adını ezberlemiş olduk. Bunu yaparken çok eğlendik. Ardından bu sıfatları boyalarla bir kâğıda çizerek pekişmesini sağladık.

Gökçay manzarası ve havası mükemmeldi. Burada bir saat dinlendikten sonra akşam yemeğini yemek üzere, lokantanın yolunu tuttuk. Yine güzel bir yemek yedikten ve çaylarımızı yudumladıktan sonra otele geldik. Kısa bir belgeselin ardından herkes dinlenmek için odasına çekildi. Yorucu ve bir o kadar da eğlenceli idi.

Heyecanla sabah olmasını ve bu heyecanın devam etmesi hayalini kurarak uykuya daldık.

28.08.2012 SALI

Doğa eğitimimizin ikinci gününde ıslıl ıslıl bir Isparta gününe uyandıktan sonra akşamdan bilgilendirildiğimiz ve heyecanla sabahı beklediğimiz "kaplumbağa toplama etkinliğimize" koyulduk. Şehir içerisindeki arsalarda sıkışık kalmış, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaplumbağaları kurtarma adına, bizim için küçük, kaplumbağalar için büyük bir adım attık. İlk defa bir kaplumbağaya dokunmanın,

kabuğunu gözlerini görmenin, çırpınışlarını, tırnaklarını hissetmenin güzelliğini tattık.

Topladığımız kaplumbağaları doğal bir alana götüreceğimiz Gölcük Tabiat Parkı'na doğru yol almaya başladık. Gölcük'e gelir gelmez, kaplumbağalarımızın psikolojilerini bozmamak adına ilk olarak onların daha rahat bir yaşam sürebilmesi için onları doğal bir alan bıraktık.

Kaplumbağalarımızı bıraktıktan sonra bize dürbünlerimiz verildi. Dürbünleri nasıl kullanacağımıza dair kısa bir eğitim aldıktan sonra obalarımızın olacağını ve obalarda etkinliklerde bulunacağımızı öğrendik. Adrenalin seviyemiz bir kat daha arttı.

Kısa bir bekleme süresinden sonra eğitmenlerimiz tarafından obalarımız belirlendi ve oba ismi ve oba lideri belirlememiz istendi. Oba ismimizi Isparta'da endemik bir tür olan Delice Doğan olarak belirledik. Daha sonra selamlamamızı belirledik ve arkadaşlarımıza gösterdik. Bunun ardından göl kenarına indik. Gölcük gölünün oluşum şekli, kayaç yapısı hakkında bilgiler aldık.

Bir sonraki etkinliğimiz olan "doğayı dinleme etkinliğine" geçtik. Hepimiz sessiz bir şekilde gözlerimizi kapatarak, bize kardeş olan doğayı dinlemeye çalıştık. Bir sonraki adımda ise kendimize bir ağaç seçtik. Daha sonra bu etkinlikte hissettiğimiz duyguları ağacımızla yaptığımız sohbetleri paylaşmamızı istendi. Ardından yöreye özgü yemeğimizi yedik. Mehmet Eker Hocamızla birlikte harita, yön bulma, pusula kullanımı üzerine ders işledik.

Gölcük Gölü etrafında yaptığımız yürüyüş ve bu sırada gözlemlediğimiz kuşlar, yabani atları ve bitkilerden sonra Isparta'ya döndük ve akşam eğitimimizi yapmak üzere öğretmenevine geçtik. Burada Süleyman Uysal Hocamızla doğa fotoğrafçılığı üzerine eğitim aldık. Halil Hocamız proje kapsamında gideceğimiz kamp alanı ve kamp kuralları hakkında bilgiler verdi ve dersimizi bitirdik.

29.08.2012 ÇARŞAMBA

Isparta doğa gününde üçüncü günümüz bugün bol etkinlik güzel sohbetlerle geçti. Orman fakültesi gezimizde böcekler, bitkiler, yaban hayvanları ve ağaçlarda hastalık yapan mantarlar gibi konularda çeşitli bilgiler edindik. Böcek müzesindeki türleri tek tek incelemek ve hepsi hakkında bilgiler dinlemek

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ

bizlere çok şey kattı. Örneğin: Isparta'da önemli bir tür olan Apolla kelebeği, en büyüğü 9 mm olan ve ağaçtaki kambiyum tabakasını yiyip ağacın kurumasına neden olan kabuk böceği. Ya da formik asit salgılayıp zararlı tırtılları öldürdüğü için Sedir ve Kızıldağda kullanılan kırmızı orman karıncası.

Yaban hayvanları müzesinde Alageyik ve Yaban keçisi boynuzlarının özellikleri hakkında bilgiler öğrendik.

Daha sonra Eğirdir'e giderek Eğirdir Gölü, seyir terası, fidanlık, Kovada Gölü hakkında bilgiler aldık. Erol Kesici Hocamızın güzel konuşması fikirleri, anlatımı, hepimizi çok etkiledi. "benim karaciğeri çıkarıp yerine bir karaciğer nasıl yapabilirsin?" ya da "kalbime giden en önemli damarın yerini nasıl değiştirirsin, değiştirirsen yaşamam ki" gibi cümlelerden ve daha fazlasından tabii ki çok anlam çıkardık. Duygusallaştık hatta.

Fakat bunlar hakkında çok şey bilmek farkındalığımızı artırıyor. Öğrendikçe öğrenme imkânı artıyor.

Son olarak Yazılı Kanyon Tabiat Parkına gidip kamp için gerekli hazırlıkları yaptık, çadırları kurduk. Ardından ilk yardım eğitimi vardı. Hocamız esprili bir anlatımla günü bitirmiş oldu.

30.08.2012 PERŞEMBE

Sabah erkenden uyandık, akşamdan yaptığımız Yazılı Kanyon Kamp alanında toplandık.

Kamp alanında ilk sabahımızdı, bu yüzden çok heyecanlıydık. Eğitimci önderliğinde, Yazılı Kanyon'un aşağı mevkiine doğru yürüyüşe geçtik. Kanyon boyunca gördüğümüz ağaç türlerini tanıdık. Kızıldağ ve alıç ağacının çokluğu dikkatimizi çekti. Yürüyüş dönüşü alabalık çiftliğini ziyaret ettik.

Dönüşte kamp yerinde önce ateş yaktık. Hep birlikte oba üyeleriyle kahvaltımızı hazırladık.

Akşamüstü saat 18.00 gibi kanyonun üst tarafına suyun kaynağına gittik. Yolda Romalılardan kalma bir yazıt bulunuyordu bu yazıt kanyona adını vermiş.

Suyun gözü ise etkileyici bir alandı. Daha sonra kamp alanına döndük. Akşam yemekten sonra çay içtik, gitar eşliğinde şarkılar söyledik.

31.08.2012 CUMA

Bugün yaz mevsiminin son günü, biz ise kamptan ayrılacağız.

Erkenden kalkıp yaban keçisi gözlemine gittik.

Dönünce kahvaltımızı yapıp, çadırlarımızı toplayıp buradan ayrıldık. Çandır'da köylülerle yaptığımız röportajda yöre sorunlarını, ihtiyaçlarını öğrendik.

Sonra Sütçüler Meslek Yüksek Okulu'na gittik. Tahnit ve trofelerle ilgili bilgileri Gökhan Cengiz Hocamız tarafından aldık. Öğle yemeği sonrası sırasıyla Adada Antik Kenti'ni ve Zindan Mağarası'nı ziyaret ettik.

Akşam saatlerinde Eğirdir'e vardık. Ada'da yenen harika bir akşam yemeğinden sonra otelimize yerleştik. İzlediğimiz belgeselle günü sonlandırdık. Her şey yolunda, her şey çok güzel...

01.09.2012 CUMARTESİ

Eğitimimizin son günlerine yaklaşırken, son günleri daha dolu dolu yaşamak adına güne erken uyandık.

Sabah 7'de Boyalı kuş gözlem alanına gittik. Alanda Sakarmeke, Gri Balıkçıl ve Ak balıkçıl, Erguvani Balıkçıl kuşlarını doğal ortamlarında dürbün ve teleskop ile gözlemledik.

Otelimizde yaptığımız güzel bir kahvaltının ardından gittiğimiz alanda Prof. Dr. Muhittin Görmüş hocamızdan yer bilimleri ve taşlarla ilgili bilgiler aldık. Hocamız üç önemli cümle üzerinde durdu. "bastığın taşları taş diyerek geçme tanı" ikinci cümle " fosiller ve minareler taşların kimlik bilgisidir" üçüncü cümle " ayaklarınızı değil, akıllarınızı dolaştırın". Taşları ve minareleri öğrettikten sonra akıllara yazmak gerektiğini ve akıllara yazma oranında onları tanıyacağımızı belirtti, hocamız. Yine, faylarla ve depremlerle ilgili bilgi verdi. Kayaç çeşitlerini anlattı.

Daha sonra döndüğümüz otele tişört boyama etkinliği yapıldı. Ardından böcek uzmanı hocamızdan bilgiler aldık. Bir böceğin türünün nasıl isimlendirildiğini, nasıl sınıflandırıldığını anlattı. Bu bölgedeki türler hakkında bilgiler verdi.

Saat 17.15 de göl etkinliği düzenlendi. Ardından otele geçerek dinlendik.

Güzel ve dolu dolu bir gündü.

02.09.2012 PAZAR

Sabah güzel bir kahvaltı ile güne başladık. Yemekten sonra düzenlenen obalar arası drama etkinliğinde kıran kırana kapaştık. Öğle yemeğinden sonra obalar arası mücadele devam etti. Oryantiring oyununu GPS ile oynamak bir başka güzeldi. Akşam yemeğinden sonra gecenin ilerleyen vakitlerinde gökyüzü gözlemi yaptık. Ardından fotoğrafçılık üzerine aldığımız son eğitim bizler için bakmak ile görmek arasındaki farkı söylüyordu.