

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ | 2010-TEMMUZ EĞİTİMİ

Kartallar Obası

13.07.2010 Salı

Sabah ilk tanışma ve konaklama mekânımız olan öğretmen evinden hareketle 2 gün boyunca kamp alanı olarak kullanacağımız Gölcük Tabiat Parkına ulaştık.

Kamp alanında kısaca alan hakkında tanıtımdan sonra kamp malzemeleri hakkında önemli bilgiler aldık.

Özellikle kamp çadırı ve uyku tulumu bilgileri daha sonraki benze doğa gözlem faaliyetlerinde kullanabileceğimiz ve kolay kolay kitaplardan, internetten ya da bu malzemeleri alabileceğimiz yerlerden bulamayacağımız pratik ve tecrübe gerektiren bilgiler olduğu için bizim gibi her hangi bir kamp deneyimi olmayan insanlar için son derece yararlı oldu. İleride bir kamp faaliyeti gerçekleştireceğimiz zaman fiyat haricinde hangi özelliklere dikkat etmemiz gerektiğini öğrendik.

Kuş ve yabani hayvan gözlemlerinde kullanılacak dürbün ve teleskop özellikleri de çok yararlı oldu.

5'er ve 4'er kişiden oluşan Oba adı verilen guruplara ayrıldık. Yemek, bulaşık vb. eylemleri ortak olarak gerçekleştireceğimiz obamızın adını Kartallar obası olarak belirledik. Gölcük gölünün hemen yanına kurduğumuz çadırlardan sonra; doğa gözlemcisi olmak, ekoloji, ekosistem kavramları, ekolojik faktörler, gölcük tabiat parkı, ülkemizdeki tabiat varlıkları, çevre sorunları ve temel coğrafi bilgileri hakkında genel konuşmalar yapılarak, katılımcılar ve eğitmenlerin bilgi ve tecrübeleri aktarılmış oldu.

Kamp alanındaki öğle yemeğinden sonra Yrd. Doç. Dr. Yasin Karatepe'den farklı ekosistemler hakkında daha önce hiçbir yerde öğrenemediğimiz önemli bilgiler aldık.

Karaçam, sarıçam, kızılçam ağaçlarını gördük. Özellikleri, yetişme alanları, farkları, gölcük toprağı, çam ve akasya ormanları hakkında bilgiler alarak hemen yakınımızda Sarıçam, Akçaağaç, Akasya, Kızılçam ağaçlarını gözlemleyip fotoğraflarını çektik.

14.40'da Isparta Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Sema Ülker'den bulunduğumuz kamp alanı hakkında genel bilgi ve tanıtıcı broşürler aldık.

Daha sonra Prof. Dr. Muhittin Görmüş hocamızdan gölde bulunan pomza taşı, yeryüzü şekillerinin durumu, bölge illerindeki kayalar, kaya çeşitleri, kayaç türleri hakkında bilgi aldık.

Gölde bir yandan jeolojik konular hakkında bilgi alırken bir yandan da bahsi geçen pomza, adezit ve kireç taşlarını bularak fotoğraflarını çektik.

Akşam yemeğinin olduğu park girişindeki restorana doğru yola çıktık.

Yasin KARATEPE hocamız vasıtasıyla yol kenarındaki bitki çeşitleri hakkında bilgi sahibi olduk ve fotoğraflar çektik.

Katırtırnağı, Akçaağaç, Akdeniz çamı, Ak Söğüt, Sığır Kuyruğu, Geven, Deve Dikeni, Kavde, Sedir, AdaÇayı, Elma, Japon Ayvası gibi bitkileri tanıdık.

17.30 da Sema hanımdan Isparta'nın korunan alanları hakkında görsel sunumla bilgi aldık.

Akşam yemeği öncesinde Isparta valimiz ve eşinin, dekanımızın doğa ve eğitim projesi hakkındaki görüşlerini dinledik.

Özellikle Vali Beyin ve eşinin doğaya bakış açıları ve bunu aktarma şekilleri birçok katılımcıyı oldukça derinden etkiledi ve sonra ki tüm çalışmalarda onların bahsettikleri olay ve yaklaşımlara değinildi.

Yemek sonrasında Yasin Ünal hocamızdan kuşlar hakkında sunumu dinledik.

Kamp alanına dönüş sırasında takımyıldızlar, kutup yıldızının tespiti, evren ve yaşam üzerine teoriler ve bulgular, görüş alışverişleri yapılarak ilk günkü doğa eğitimimiz yoğun bir programla sona ermiş oldu.

14.07.2010 Çarşamba

IDE eğitiminde unutmayacağımız en önemli bölümlerden biri olan Gölcük Tabiat Parkındaki çadır kampının son günündeyiz. Kalkış 6.30, ilk faaliyet kuş gözlemi. Belkide kamptaki bütün eğitimcilerin daha önce hiç yapmadıkları bir işti bu. Orman içerisinde yürürken çeşitli kuşlar gözlemledik. Şehirde genellikle saat sekiz dokuz gibi araba gürültüsüyle uyanan insanlar şimdi burada seher vaktinde ellerinde dürbünleriyle kuşları görüyor, hemde seslerini dinliyordu. Bu ancak yaşanarak tadılabilecek bir zevktir. Hemen ardından Yasin Hoca besin zinciri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Örneğin tarım alanlarına sürekli zarar veren domuzun öldürülmesinin doğru olmadığını, kontrol altında alınabilmesi için ortamda Kurt olması gerektiğini bu ders sırasında öğrendim. Kamp yerine döndüğümüzde kahvaltıdan sonra entomolog Oğuzhan hocamızın dersini dinledik. Böcekler ile ilgili çok ilginç bilgiler aldık. Hepsinin altı bacaklı olduğunu, her zaman böcek sandığımız örümcek ve kenenin aslında böcek türü olmadığını duyduğumda çok şaşırdım. Daha sonra bir dramada kullanacağımız kabuk böceği ve çam kese böceğini de bu eğitim sırasında tanıdık. Kurumakta olan bir ağacın biyoçeşitlilik bakımından zengin olması çok dikkat çekiciydi. Her şeyden önemlisi entomoloji ve entomolog kavramlarının anlamlarını ben bu derste öğrendim.

Filiz hanımın oynattığı ağaca sarılma oyunu mükemmeldi, herkesin aklında iz bırakan bir oyundu. Her zaman havasını soluduğumuz, suyumuzu düzenleyen, toprağımızı koruyan bir ağaca sarılıp, sesini dinlemek ve onu öpmek şimdiye kadar hiçbirimizin aklına bile gelmemişti.

Öğleden sonra çeşitli kuş türlerinin resminin bulunduğu kartlarla oynanan eşleştirme oyununda kartallar ekibi

SEHER YÜRÜYÜŞLERİ | 2010-TEMMUZ EĞİTİMİ

Kartallar Obası

olarak şampiyon olmuştuk. Ödülümüz ekip olarak çekildiğimiz fotoğrafin ide sayfasında yayınlanması. Bakalım Yasin Hoca verdiği sözü tutacak mı?

İlk yardım eğitiminde de Yrd. Doç. Dr. Medet Korkmaz hocamızı dinledik. Şeker hastalarına bayılmaları sırasında şekerli yiyecekler verilmesi gerektiği ve böcek sokmalarında soğuk uygulama olayı bu eğitimde aklımda kalan en önemli bilgilerden bazılarıydı.

Akşamda geç saatlere kadar voleybol ve yakar topu oynayarak yorgun bir şekilde çadırdaki yatağımıza gittik.

15.07.2010 Perşembe

Artık bizim için doğanın kucağından kalkıp başka diyarlara yol açma zamanıydı. Sabah erkenden 06.30'da kalktık. Herkes yavaş yavaş uyandı. Çadırlarımızı kurmayı öğrendiğimiz gibi sökmesini de öğrenmiştik. Hepimiz çadırlarımızı, uyku tulumlarımızı toparlayıp bir yere yığdık. Kahvaltı için hazırlık yaptık. Bugün kahvaltımızda misafirlerimizde vardı. Menüümüz ise domates, salatalık, biber, peynir, zeytin, patatesli yumurta, kavun ve çaydı. Kamp bizim için çok eğlenceli ve bilgi verici geçmişti. Kendi ağaçlarımızla da vedalaşıp otobüsle SDÜ Orman Fakültesi dekanı Prof. Dr. Musa Genç Hocamızın ziyaretine gittik. Ayrıca fakültenin bitki ve hayvan albümlerini hocalarımızın eşliğinde gördük. Yine yeni birkaç şey öğrendik. Otobüsle birlikte Eğirdir Akpınar'a geldik. Öğle yemeğinden sonra Yrd. Doç. Dr. Erol Kesici bize eğirdir gölü hakkında bilgi verdi ve gölün sorunları hakkında muhteşem manzarasında ders anlattı. Eğirdir gölünün bu kadar dertli olduğunu şimdi öğrendik. Doç. Dr. Atilla Gül hocamız bize peyzaj farkındalığı hakkında bilgilendirdi. Akşam yemeği için eğirdir yeşil adada poyraz restoranda gittik. Otele gelip odalarımıza çıktık ve odalarımızda günün değerlendirmesini yaptık.

16.07.2010 Cuma

Sabah erkenden Eğirdir Gölü'nün kenarında bir yürüyüş yaptık. İlk yardım hocamız Medet Bey bize yerinde boğulmalar hakkında bilgi verdi. Sonra otelde kahvaltımızı yaptık. Kovada Gölü Milli Parkına gitmek üzere otele ayrıldık. Yarım saatlik bir yolculuktan sonra parka ulaştık. Hasan hoca ve Şengül hoca park ve göl hakkında, özellikle çevre hakkında bilgiler verdiler. Hüseyin hoca ise doğanın nasıl mükemmel bir dokusu olduğunu anlatarak bizi bitkilerle birlikte park çevresinde gezintiyeye çıkardı. Flora hakkında ne kadar az bilgimiz varmış. Türkiye'nin doğal güzelliği bu kadar çokken neden biz üstümüze düşen görevleri yerine getirmekte bu kadar boş vermişiz. Kovada gölü çok pisti. Bir göle nasıl bu kadar eziyet edilebilir ki kendi kendine sonunu hazırlamasına neden olunmuş. Göl içersinde bitkiler su yüzeyinden görülebiliyordu. Bu çok acı bu kadar güzel bir doğayı nasıl mahvetmişiz.

Öğle yemeği için gölden ayrıldık. Kırıntı köyünde öğle yemeğimizi yedikten sonra drama öğretmenimiz Filiz Ünal bize gurupların bir televizyon kanalı olduğunu ve bir belgesel çekeceğimizi söyledi. Bizde böceklerle ilgili bir konu bulduk. Çevredeki dal ve yaprakları materyal olarak kullandık.

2 böcek bir çam ağacına zarar veriyor. Bu arada yardım isteyen ağacın sesini duyan böcek bilimci yardıma geliyor. Yanında fenomen tuzağı ile geliyor ve zararlı böcekleri yakalayıp ağacı kurtarıyor. Bu derste çok eğlenceli geçti.

Buradan ayrılıp milli parktan pekte memnun olmayan Yukarıgökdere köy kahvesine gittik. Köylülerle konuşup kovada gölünün neden milli park olduğunu anlamaya çalıştık. Pek başarılı olduğumuz söylenemezdi.

Sonra beraber çay içip okey oynadık. Akşam yemeği için Eğirdirde idik. Akşam yemek yiyip otele döndük.

17.07.2010 Cumartesi

Kahvaltıda önce kuş gözlemi için Yasin ve Süleyman hoca eşliğinde göle indik, 1 tane sakarmeke ve bahri gördük. O kadar uzaktaki kuşları dürbünle yakından görebilmek güzel bir şey. Kahvaltıdan sonra Yazılı Kanyona gittik. 1 saat süren yolculuktan sonra kanyonu tanıdık. Yürüyüşümüze başladık. Güzel vatanımızın her toprağı çok güzel, orası insanı çok dinlendiriyor. Yolda yine bazı vatandaşlarımızın maddi değerler için tarihi yazıtları nasıl harap ettiklerini gözledik. Sıcak altında geçen yolculuktan sonra her şeye değen güzel suya geldik. Orada soluklanıp fotoğraf çekerek geri döndük. Öğle yemeği için harika bir alabalık yedik. Yemek konusunda hiç sıkıntı çekmedik. Her şey çok güzeldi. Yemekten sonra Mehmet Eker hoca bize haritalar, yön bulma ve GPS kullanımını gösterdi. Artık yollar kutup yıldızı ile bulunmuyormuş, teknoloji gelişmiş. Dersten sonra bazı arkadaşlarımız kendini kanyonun soğuk sularına attı. Saat 17.15'te yaban keçisi gözlemi için Müezzinler mevkiine gittik. Aslında keçileri göremeyeceğimizi düşünürken önce birini sonra diğerini gördük. Dürbün ve teleskopla artık bizde yaban keçisi görenlerden biriydik. Oğuz hoca ve Oğün hoca dağa tırmanıp keçilerin fotoğraflarını çekti. Ama onlar inerken bir grup keçi ve teke gördük. Tekenin boynuzları çok büyüktü. Toplanıp saat 20.30'da yemek yemek için Poyraz Restoranta gittik. Sonra otele girip doğa fotoğrafı sanatı hakkında bilgi almak için Oğün ve Süleyman hocalardan ders aldık.

Artık bu güzel etkinlik bizim için sonlanıyor. Bakalım böyle bir güzelliği ve ilgiyi bir daha nerede bulacağız. Yaşasın IDE....