

## SEHER YÜRÜYÜŞLERİ

Saat 08.20'de, kahvaltı yapıldıktan sonra yola çıkıldı. Zindan mağarasına doğru yol alırken Aksu ilçesinde eksiklerimizi gidermek için mola verildi. Molanın son kısmında Atatürk'ün öldüğü gün yayınlanan gazete, turistlerin ziyaret sırasında bıraktıkları içi dolu farklı sigara paketleri, ilk çıkan Türk liraları ve birçok eski eşyanın bulunduğu bir dükkanda dükkan sahibinden bilgiler aldık. Daha sonra Zindan Mağarası'na gelerek Muhittin, Ali ve Mehmet hocanın ön bilgilendirmeleriyle mağarayı gezmeye başladık. Mağaraya girmeden önce Yasin hocanın bilgilendirmeleriyle kaya sıvacı kuşunun yuvalarını gözlemedik. Zindan Mağarası'nı dolaşırken dikitleri, damlataşları ve yarasaları gözlemedik. Mağaranın hamam denilen yukarıdan su damlayan bölümünde ise, saf saydam kireçtaşını gözlemedik. Ali hoca dikit ve sarkıtları oluşturan, mağaranın tamamında gözlemlediğimiz kireçtaşlarının Afyon ve Pamukkale'deki kireçtaşlarının aksine saf olduğuna değindi. Zindan Mağarasından çıkışta hocalar tarafından sorularımız yanıtlandıktan sonra mağaranın biraz ilerisinde Aksu çayı paralelinde bulunan kayaçları gözlemedik.

Kayaçların yukarısı yer yer delikli ve çatlaklıyken aşağı tarafta bulunan ince tabakaların değişik etkenlerle kıvrıldığını ve tabaka tabaka olduğunu gözlemedik. Muhittin hoca taşların talk, jips gibi yumuşak olanlardan elmasa doğru sertliğinin arttığından bahsetti ve yapısında silisyumdioksit bulunan çakmaktaşı hakkında bilgi verdi. Bu sırada karşımızda bulunan yamaçlarda yeşil ardıçların içinde bir sıra halinde meşe ağaçlarını gözlemedik. Halil hoca bunun nedenini kayaçlarda sık sık değişen toprak derinliği olarak açıkladı. Toprağın derinlik kazandığı yerlerde meşe, azaldığı yerlerde ise ardıç gözlemedik. Daha sonra yola devam edildi ve yol kenarında çamur taşlarının arasında bulunan fosiller gözlemlendi. Muhittin hoca aynı zamanda kumtaşı ve kireçtaşından örnekler gösterdi. Bu arada kuşburnu ve yaban hayatının önemine değinildi.



13.30 sıralarında yol kenarında öğle yemeği molası verdik. Molada atmacalar ve andezitler grubu kısa bir film çekti. Mola sonunda İdris hoca bizlere yaban domuzunun ayak izlerini gösterdi. Buradan sonra killi yapıda olan bir tepeye çıkıldı. Tepenin diğer tarafında bulunan akarsuyun kenarında ise, sızıntı halinde oluşan bir sulu petrol çukuru gözlemedik. Bu çukurlar, sık sık görülmekle birlikte her çukurun bir petrol kaynağı sayılamayacağını, bunların ekonomik bir değerinin olmadığını öğrendik. Bu tür göletlerin doğaya zararı olmakla birlikte tamamen doğal bir oluşum gösterdiklerini gözlemedik. Buradan Adada Antik Kenti'ne geçildi ve Mehmet ile Halil hocam bizlere kentin geçmişi hakkında bilgi verdiler. Antik kent gezildikten sonra Sütçüler MYO'ya geri dönüldü. Akşam yemeğinden sonra 22.30 gibi Nebi hoca bizlere çiğ köfte yağurdu ve oyun havaları, halaylarla acayip eğlendik. Teşekkürler.

**M. Kübra ÖZDEMİR - IDE Atmacalar Grubu - 07 ŞUBAT 2008**